

Op de skipiste, op Waikiki-beach, in de woestijn of midden in een drukke winkelstraat: de Dutchtub past overal. Een houtgestookt Flintstone-bad, jacuzzi zonder luxe. Gemaakt in Panningen, te testen in Heythuysen.

>> **Vikkie Bartholomeus**

WONEN ■ Stel je voor: een gigantische prehistorische soepketel van Asterix en Obelix, opgestookt door een vlamvend vuur. De inhoud borrelt en dampt. Alleen: er koken geen everzwijnen in, maar er liggen drie jongetjes in te genieten. Het is koud en het regent, maar Sybren (11), Mistral (5) en Perlé (4) dobberen in hun zwembroekjes relaxed in het water met lavendolie, dat schommelt tussen de 38 en 39 graden. Af en toe rennen ze gillend een rondje door de tuin. „Maham, het is echt veel te warm!”

Anja Versteeg-Peters lacht. De Dutchtub is niet alleen een groot succes bij haar kinderen, maar ook bij de gasten van het kleine landgoed De Gaard in Heythuysen. De Gaard heeft - naast hun eigen 'thuis' Huize Aldenhoven - een tuinhuisje en een pipowagen die aan toeristen worden verhuurd.

„De Dutchtub is een mooie manier om een extra faciliteit aan onze gasten te bieden. We hadden al eens gedacht aan een jacuzzi, maar dit is veel beter. Het past bij onze filosofie om korter bij de natuur te leven. Je moet hout kappen, een beetje inspanning verrichten om het badwater warm te krijgen. Het voordeel is verder dat we hem overal in de tuin neer kunnen zetten. En het is hygiënischer dan een jacuzzi, omdat je geen chemicaliën gebruikt en het water elke keer verschoont.”

De Dutchtub is een vinding van Floris Schoonderbeek; het was onderdeel van zijn eindexamenwerk voor



De Dutchtub bij De Gaard in Heythuysen: een groot succes bij de kinderen. foto Peter Wijnands

DOBBEREN IN DE Dutchtub

de Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving in Arnhem. Zijn filosofie: verplaats het interieur maar de publieke ruimte en de natuur. Zelfs het bad. Inmiddels wordt de Dutchtub, die gemaakt wordt bij Polycel in Panningen, algemeen gewaardeerd als vernieuwend designobject en wordt hij cover de hele wereld verkocht. Het concept is simpel: de geïsoleerde polyester kuip is gekoppeld aan een spiraal. In deze spiraal wordt een vuur opgestookt. Door de warmte wordt het koude water uit de kuip aangezogen, door de spiraal getrokken en komt warm

weer in de kuip terecht. Het stoken van de kuip kost minimaal anderhalf uur; het langste opwarmproces tot nu toe was vijf uur, tijdens een proef van de Dutchtub-organisatie in de Oostenrijkse sneeuw bij een buitentemperatuur van min twintig.

Anja Versteeg-Peters: „Hoe kouder, hoe lekkerder. Hoe harder het vriest, hoe lekkerder. Je raakt door en door warm. Je dampst helemaal als je er uit komt. Je gaat helemaal loom, rozig je bed in.” De reacties van haar gasten in het gastenboek liegen er niet om. „We hebben ons zelf gekookt. Heerlijk!” Ook voor

dochter Menina, die meervoudig gehandicapt is, is de Dutchtub een genot. „Ze vindt het zalig, ontspant helemaal.”

Elke Dutchtub is genummerd; in Heythuysen staat exemplaar 27 maar inmiddels zijn er al honderden tubs verkocht. Het grote voordeel is dat de Dutchtub overal gebruikt kan worden; als er maar water en hout binnen handbereik is. En dat levert schitterende tafereelen op. Dutchtub op een bountystrand. Dutchtub op duizend meter hoogte. Dutchtub op een vlot op de rivier. Dutchtub hangend onder

een helikopter. Of een 'meat tub' volgestouwd met naakte lijven. Het buitenbad kan aangesloten worden op een gewone tuinslang; er past 900 liter water in. De Dutchtub heeft een ingebouwde wijnkoeler en kan geleverd worden met accessoires als een deksel, trailer of een afgesloten stookkoker met schoorsteen. 'Kaal' kost hij 4450 euro, maar voor 250 euro kan hij ook een dag gehuurd worden. Exclusief hout en een badmeester of aantrekkelijke stookjuf die een speciale tub act doet.

Meer informatie op www.dutchtub.com.



Een warm bad onder alle omstandigheden. foto's Dutchtub